



APOKALYPS NU!

Berichten:

door Hugo van der Zee

***Donald Trump,
verleider of verlosser...***

Donald Trump, verleider of verlosser...

Biden is woensdag geïnaugureerd als president. Trump heeft de macht niet gegrepen, en er zijn geen massale arrestaties geweest, zoals de Qanon aanhang had voorspeld. Qanon staat voor 'Q anonymous'. Q zou een hoge militair zijn die in het geheim dingen uitlekt, en samen zou werken met een groep militairen die aan de kant van Donald Trump staan.

In de laatste weken van zijn ambtstermijn heeft Donald Trump, volgens Amerikaanse traditie, een aantal personen gratie verleend. Hij had personen als Julian Assange en Edward Snowden gratie kunnen verlenen door slechts een document te tekenen, maar hij heeft dit niet gedaan. Hij heeft wel gratie verleend aan de Joods-Amerikaanse spion Jonathan Pollard, als mede een hele lijst zware (witte boorden) criminelen, en ook aan de [vier Blackwater huurlingen](#) die in Irak het vuur opende op een ongewapende menigte waarbij 14 burgers omkwamen.

De 'diehard' Qanon gelovers hebben hun hoop nog steeds op Trump gevestigd. Men zegt dat het plan is aangepast, en de datum van de redding is opgeschoven (naar 4 maart, naar het schijnt). We moeten dus nog even geduld en vertrouwen hebben. Het wordt steeds duidelijker dat deze passieve 'Trust the Plan' houding juist het probleem is. Past het nu werkelijk bij deze tijd om te vertrouwen op een 74 jaar oude casino en hotel magnaat, die met een geheime club militairen de wereldproblemen zou moeten gaan oplossen? Het is bijzonder dat veel mensen die zich als bewuste vrije denkers profileren hier in meegaan.

Misschien is het nu een goed moment om even stil te staan en te evalueren. Wat voor man is Trump nu eigenlijk? Trump zegt voor het volk op te komen, maar hij kent dit volk niet. Hij is



in grote luxe opgegroeid, hij heeft huizen als paleizen met goud belegde badkamers. Wat hij doet en zegt wordt kritiekloos geaccepteerd door zijn volgelingen, alsof hij een soort farao of sultan status heeft en boven de wet kan leven. Presidenten, en Amerikaanse presidenten in het bijzonder, maken deel uit van de elite klasse. Donald Trump is hier geen uitzondering op. Hij werd gefinancierd door dezelfde instellingen die de kandidaten van de democraten financieren. In mijn artikel over de financiële instelling [BlackRock](#), waar Trump uitgebreid aan bod komt, wordt het duidelijk dat het niet om de belangen van Amerika gaat. Wat voor belang zou het Amerikaanse volk bijvoorbeeld hebben bij een oorlog in Jemen? Trump heeft zich hard gemaakt voor deze oorlog. Hij heeft financiële en materiële steun gegeven, en hij heeft een [veto uitgesproken](#) over een voorstel om de Amerikaanse steun aan deze oorlog te stoppen. In deze oorlog zijn tienduizenden burgerdoden gevallen, en het land is verwoest.

Wanneer je dit soort vragen stelt aan de Qanon supporters dan krijg je te horen dat het bij het plan hoort. Wat dit plan precies inhoudt kan men niet vertellen want het is volgens de Qanon experts 'te geniaal en te complex' (vijfde dimensie schaak) om te begrijpen voor de gewone man. Het idee is in ieder geval dat Trump schoon schip zal maken met alle corruptie, misbruik en criminaliteit begaan door de 'Deep State'. Wanneer je onderzoek doet naar deze Deep State, wat [journalisten als Whitney Webb](#) hebben gedaan, dan blijkt dat Trump hier van jongs af aan bij betrokken is geweest. Hij dankt er zijn vermogen en presidents aanstelling aan.

Een veel gehoord argument is dat je met Trump uiteindelijk toch beter af bent dan met Biden. Dit is een begrijpelijke opmerking, maar het is geen echt argument, eerder een strategie. Door mensen te laten kiezen voor een 'lesser evil' optie denkt men een keus te hebben gemaakt en beter af te zijn. Maar uiteindelijk is het onderdeel van een millennia oude 'verdeelen-heers' strategie.

Een ander veel gehoord antwoord is dat Trump anti-establishment is. Dat is zonder meer waar, hij wordt verguisd door de media en de politiek. Toch moet je kunnen toegeven dat wanneer het Qanon verhaal inderdaad een bliksemafleider ('psy-op') zou zijn geweest, dat deze dan zeer succesvol was. Met minimale middelen is de oppositie afgeleid en uitgeschakeld. Nu is het zeker zo dat binnen de Qanon aanhang goede analyses gedaan worden. Het probleem is echter dat de oppositie zich unaniem achter Trump schaaft, alsof hij het enige alternatief is, en in feite biedt Trump geen alternatief.

Natuurlijk is het triest voor mensen die hoopten dat een nieuwe Trump verkiezing verbetering zou brengen, en natuurlijk zal het geen pretje zijn onder het Biden regime. Het lijkt erop dat dit snel in een gewelddadige dictatuur zal uitmonden. De enige uitweg zal zijn dat de mensen zichzelf gaan organiseren en het heft in eigen hand nemen.

Dit lijkt een haast onmogelijke opgave. De mensen slapen zo, en de autoriteiten zitten zo sterk in het zadel. Maar wanneer je de huidige gebeurtenissen volgt en analyseert dan blijkt men niet zo sterk te staan. Het systeem wordt in stand gehouden door leugens op leugens te stapelen, men doet niet eens meer de moeite om er nog enigszins een coherent verhaal van te maken. Als er scheuren in komen dan kan het als een kaartenhuis in elkaar storten. Dan is het ook duidelijk dat men enorme haast heeft. Klaus Schwab, de oprichter van het WEF zegt dat we een 'unieke en korte' mogelijkheid hebben om de 'great reset' in te voeren. Wanneer je ziet hoe snel de leugens en maatregelen elkaar opvolgen

dan lijkt het inderdaad alsof men paniekvoetbal speelt. Het doet ook enigszins denken aan de apokalypse (openbaring van Johannes), waar wordt beschreven dat "de draak woedend is, omdat hij weet dat zijn tijd kort is".

Uiteindelijk willen 99,99% van de mensen niet in een zwaar gecontroleerde wereld leven, men wil een normaal leven, geen 'nieuw normaal'. De 0,01 % die aan het roer staat hebben slechts macht omdat wij hen die toekennen. Er kan hier zo een eind aan gemaakt worden, maar er is tegenwoordigheid van geest en vertrouwen voor nodig, vertrouwen in jezelf en in de medemens. Alle vertrouwensrelaties worden in deze tijd juist ondermijnd, dit draagt er natuurlijk aan bij dat veel mensen hopeloos naar externe oplossingen zoeken (zoals de Qanon volgers). De sleutelvraag, waar vinden we dit vertrouwen? Het wat daar met zekerheid over gezegd kan worden is dat het niet vanuit de politiek, maar vanuit onszelf zal moeten komen.

Hugo van der Zee